

Pasen - Leven in een nieuwe werkelijkheid

1 – Kapot is kapot. Dood is dood.

Vanochtend kregen de kinderen een prachtig mooi paasei. Ze waren er erg blij mee. Maar het ei vertoonde een mankement: het was gebroken. Dat is jammer omdat de maker veel aandacht heeft besteed aan het ei. Het ei zal nooit meer worden zoals het in de winkel verkocht werd. Zelfs al zou je het lijmen...

Zo werkt het leven vaak ook.

We leren al op jonge leeftijd dat sommige dingen definitief zijn.

De woorden die je gesproken hebt kun je niet meer terugnemen. Een relatie die stukloopt, wordt niet zomaar weer zoals vroeger etc.

Gelukkig is er wel herstel mogelijk, maar de herinnering blijft vaak.

In deze wereld kennen we een werkelijkheid waarin het einde... echt het einde is.

Wat kapot is blijft kapot en wordt weggegooid. Wat sterft, blijft dood.

Wat begraven wordt, blijft begraven. Toch?

Afgelopen vrijdag hebben we stil gestaan bij Goede Vrijdag.

Bij de kruisiging van Jezus Christus. Hij is écht gestorven. Hij is begraven.

Er werd een grote steen voor Zijn graf gelegd.

Dit was het einde, toch? Mensen staan niet op uit de dood.

Met die verwachting gingen de vrouwen naar het graf van Jezus.

Eveline las het vandaag in Mattheus 28.

2 – God grijpt in

Mattheus 28 1-10 NBV21

1 Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken.

2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten.

3 Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw.

4 De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 5 De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 'Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken.

6 Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals Hij gezegd heeft.

Kijk, dit is de plaats waar Hij gelegen heeft. 7 En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun:

"Hij is opgewekt uit de dood, en dit moeten jullie weten:

Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien." Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb.'

8 Ontzet en opgetogen verlieten ze het graf; ze haastten zich om het aan zijn leerlingen te vertellen. 9 Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen.

Ze liepen op Hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden Hem.

Pasen - Leven in een nieuwe werkelijkheid

10 Daarop zei Jezus:

'Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien.'

We zagen dat de vrouwen naar het graf gingen. Ze wilden het lichaam van de gestorven Jezus met zorg behandelen. Ze gingen met een realiteit van "dood is dood, begraven is begraven". Het graf was gesloten, het was voorbij.

Maar toen gebeurde er iets onverwachts:

2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten.

Hier gebeurde iets wat alleen **door Gods ingrijpen** kon gebeuren:

God handelde door de aarde te laten beven, een engel te sturen en de steen weg te rollen. Wat gesloten was, wordt geopend. En dat niet alleen: het dode lichaam van Jezus is levend geworden. De dood heeft **niet** het laatste woord.

De werkelijkheid van Maria en de andere vrouwen veranderde volledig.

Ze kwamen met de gedachte dat Jezus dood was, maar Hij is opgestaan uit de dood:

De steen werd niet weggerold zodat Jezus eruit kon. De steen werd weggerold zodat mensen zien dat het graf leeg is.

8 Ontzet en opgetogen verlieten ze het graf; ze haastten zich om het aan zijn leerlingen te vertellen. 9 Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbadten Hem.

Jezus leeft en zoekt hen op.

De wereld zegt: dood is dood.

Maar Pasen laat zien: God maakt levend wat gestorven is.

Het graf is leeg. Jezus leeft. De Heer is waarlijk opgestaan!

Dit is de nieuwe werkelijkheid.

We maken nu een sprongetje in het verhaal en we gaan naar Johannes 20.

Johannes 20:18 NBV21:

Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen:

'Ik heb de Heer gezien!' En ze vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had.

Pasen - Leven in een nieuwe werkelijkheid

3 – Jezus leeft en is aanwezig (vrede)

Het verhaal verplaatst zich nu van het graf naar een binnenkamer.

19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan.

We zien weer een beweging van gesloten naar open. Het graf was gesloten maar ging open door Gods handelen. Ook de discipelen zaten achter gesloten deuren.

Uit angst voor de Joden.

Voordat we verder gaan naar het volgende gedeelte wil ik nog kort stil staan bij Goede Vrijdag. Bij de prijs van Goede Vrijdag welteverstaan. We gaan nog even naar de **KASSA**. Want misschien bevindt jij je ook nog in een gesloten kamer. Symbolisch. Misschien heb je het gevoel dat er nog iets open staat tussen jou en God. Daarom gaan we naar de KASSA.

KASSA betekent:

- Wat **Kapot** gegaan is verzoend met Jezus aan het kruis. Er is mee afgerekend.
- Daardoor is er geen **Afstand** meer tussen jou en God
- De **Schuld** is betaald.
- Je **Schaamte** is gedragen door Jezus
- Je hoeft niet meer **Angstig** te zijn.

De **KASSA** is betaald. Door Jezus. Aan het kruis.

En daarom kan er gebeuren wat er gebeurt:

Jezus kwam in hun midden staan en zei: **'Vrede zij met jullie!'**

3.1 Vrede zij met jullie

We zien hier dat Jezus zichtbaar aanwezig is in hun midden. Niet als een geest, maar tastbaar. Het eerste wat Jezus zei is: **Vrede zij jullie**.

Niet: waarom hebben jullie Mij verlaten?

Niet: waar waren jullie vrijdag?

Niet: jullie hadden meer geloof moeten hebben.

Hij zegt: **vrede**. Sjalom.

Het gaat hier om meer dan een rustig gevoel. Het is niet zomaar een wens. Vrede betekent: herstel, heelheid, harmonie. Het is de werkelijkheid die begint met Pasen.

Vrede heeft een naam: Jezus

Door het kruis leek alles kapot. Maar door de opstanding blijkt: de relatie met God is hersteld (vrede). Die vrede komt voort uit het kruis. Uit Zijn wonden. De gekruisigde leeft. Daarom is er vrede met God.

3.2 De gekruisigde leeft

20 Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij.

Pasen - Leven in een nieuwe werkelijkheid

De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.

Jezus liet Zijn handen zien. De littekens zijn niet verdwenen. Het is dezelfde Jezus. De gekruisigde leeft. Zijn wonden zijn niet het einde van het verhaal, maar het bewijs van Zijn liefde. Het bewijs dat Hij door de dood heen is gegaan. Zijn vrede is geen goedkope vrede. Het heeft Hem alles gekost.

3.3 De vrede doorgeven

21 Nog eens zei Jezus: **'Vrede zij met jullie!**

Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.'

22 Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest.

23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

De vrede die Jezus geeft blijft niet bij woorden alleen. Zijn vrede brengt herstel. Herstel tussen God en mensen. En vanuit die vrede is er ook herstel mogelijk tussen mensen onderling. We mogen herstel brengen in relaties door anderen te vergeven zoals wij zelf vergeven zijn.

We hebben tot nu toe gezien dat:

- Het graf gesloten was door een grote steen en door Gods handelen geopend werd
- De deur van de binnenkamer gesloten was, maar dat hield Jezus niet tegen om te verschijnen

Maar er is nog iets dat gesloten was: het hart van Thomas.

3.3 Raak mijn wonden aan en vind Mij

24 Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, 'tweeling'), was er niet bij toen Jezus kwam. 25 Toen de andere leerlingen hem vertelden: 'Wij hebben de Heer gezien!' zei hij: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.'

Thomas twijfelt aan wat de volgelingen zeiden (dat ze de Heer hebben gezien).

Zijn werkelijkheid is nog: "dood is dood en begraven is begraven".

Dat is begrijpelijk. Dood is toch dood? Ja, **tenzij God zelf ingrijpt.**

26 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij.

Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. 'Vrede zij met jullie!' zei Hij, 27 en daarna richtte Hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.' 28 Tomas antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God!'

29 Jezus zei tegen hem:

'Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.'

Jezus verschijnt een week later weer. Weer waren de deuren gesloten. Weer staat Jezus in hun midden leeft en weer zegt Hij: 'Vrede zij met jullie' Dan richt Hij zich tot Thomas.

Pasen - Leven in een nieuwe werkelijkheid

Hij zei: kom maar kijken, raak maar aan.

Raak mijn wonden aan en vind Mij. Wees niet ongelovig, maar geloof.

En dan klinkt er aanbidding: **Mijn Heer en mijn God!**

Thomas ziet het nu zelf en gelooft: Jezus leeft!

4 – In welke werkelijkheid leef jij?

Toen je vanochtend binnen kwam heeft iemand waarschijnlijk tegen je gezegd:

“De Heer is waarlijk opgestaan”. Dat kan botsen met jouw werkelijkheid. Veel mensen hebben de boodschap van Pasen – leven in een nieuwe werkelijkheid nog niet ontdekt. Ze leven nog met de principes ‘kapot is kapot, dood is dood, begraven is begraven’.

Het is ook mogelijk dat je de Paasboodschap al jarenlang kent en iedere week in de zondagse dienst aanwezig bent. Maar toch leef je nog niet (volledig) in de nieuwe werkelijkheid die Pasen bewerkstelligd heeft. Dat is trouwens geen verwijt.

Om in die werkelijkheid te gaan leven heb je een sleutel nodig.

De sleutel waar ik naar refereer opent graven, houdt gesloten deuren niet tegen en verandert gesloten harten in aanbidding.

(Misschien is het geen toeval dat de naam van onze kerk **Jefta is** -> ‘**God opent**’.)

De sleutel vinden we in **Kolossenzen 1:15-16 NBV21**:

15 Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, **eerstgeborene van heel de schepping**:

16 in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen.

Dat het graf leeg is en de dood Hem niet kon vasthouden heeft te maken met **wie Jezus is**.

Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Door Hem is alles geschapen.

Hij is de Zoon van God die mens is geworden. Hij is het Leven zelf.

Pasen is niet alleen een gebeurtenis in het verleden. Met Pasen is een nieuwe werkelijkheid begonnen. Het leven in die nieuwe werkelijkheid is een proces.

De groei ontstaat door relatie met God.

Misschien is de vraag die je jezelf vandaag mag stellen niet: begrijp ik alles?

Maar: wil ik mij openstellen voor het evangelie?

Durf ik mij open te stellen voor de mogelijkheid dat Jezus leeft?

Dat Hij aanwezig is? Dat Zijn vrede ook voor mij is?

Dat er een andere werkelijkheid is dan ik altijd gedacht heb?

En dat ik samen met de andere gelovigen kan zeggen: **De Heer is waarlijk opgestaan!**

Pasen - Leven in een nieuwe werkelijkheid

Pasen eindigt niet bij een leeg graf. Pasen leidt tot ontmoeting.

En die ontmoeting gaat verder aan tafel. We zullen zo Avondmaal met elkaar vieren.

5 Gebed

Heer Jezus Christus, U bent de Opgestane Heer.

De dood kon U niet vasthouden. Het graf kon U niet tegenhouden.

U bent aanwezig.

U bent waarlijk opgestaan

Wij openen ons hart voor U.

Raak onze wonden aan.

Raak aan wat gebroken is. Raak wat beschadigd is.

Raak aan wat dood voelt van binnen.

Breng Uw vrede.

Breng Uw leven.

Breng Uw herstel.

Open ons hart voor het evangelie.

Dat wij met Thomas mogen zeggen:

mijn Heer en mijn God.

Amen.